

Den sidste chance

Hvad var nu det, efter den store flok kom der en enkelt hjort, og han så stor ud – men var han stor nok?



I seks år havde Morten Knudsen ventet på en dåhjort i stærk kaliber, for Diana endelig smilede til ham. Arkivfoto: Finn Sakslev Andersen.

Tekst: Morten Knudsen

Foto: Morten Knudsen og Finn Sakslev Andersen

JAGT: Jeg havde nu gået på jagt i konsortiet "Banan" på Gisselfeld Kloster mellem Ringsted og Næstved i små seks år med det klare mål at skyde en dåhjort. Altså en fuldskuffel – for at være helt nøjagtig. Men det var jo ikke sådan lige at skyde sådan en, for der var en række regler for, hvor stor den skulle være osv. Faktisk var der så mange regler, at det til tider virkede, som om man skulle have en advokat

med i tårnet, før man kunne trykke på aftrækkeren. Men nu skulle det altså være i denne min sidste sæson, at jeg skulle have den fuldskuffel, som skulle være 13 cm på det bredeste sted på hver skovl for at leve op til kravet. Det betød i praksis, at det var endog meget vanskeligt at vurdere, om hjorten var stor nok, og på de to chancer, jeg selv havde haft gennem alle årene, havde min vurdering været, at hjortene ikke

var store nok. Så derfor var jeg temmelig spændt på dagens tryk-jagt.

Stortryk

Vi havde i en række år lavet jagt med nabokonsortiet, og det betød, at vi havde ca. 400 ha skov at lave et stortryk på. Samtidigt var vejret her i starten af januar helt perfekt med et par plusgrader og en lille smule vind, så vi kunne trykke i medvind.

et, da en rå med to lam kom lige mod mig i tårnet. De gik på en lige linje lige forbi tårnet på 30 meters afstand. Det bagerste lam stoppede lige op, da det stod frit mellem to træer, og det gjorde skuddet til en noget nemmere situation. Jeg havde dog i foråret lært (på den hårde måde), at jeg skulle holde højt på korte afstande med min 308'er, så lammet lå forendt, hvorimod bukken fra foråret havde det fint uden en skramme, kunne schweishundemanden berolige mig med. Det er den slags oplevelser, som gør, at man husker, hvad man IKKE skal gøre, når nu det var den helt store buk ...

Så jagten var i gang, og det gik hurtigt stærkt med at tælle skud og have et øre på radioen, så det var til at holde styr på, hvad der måtte skydes, efterhånden som meldingerne kom ind.

Bang – bang; spidshjort nedlagt. Bang; då nedlagt, og nå ja, rålam nedlagt. Vi havde kun været i gang i en halv time, og allerede var der skudt

flere dyr end i resten af sæsonen. Dette skyldtes dog, at vejret tidligere ikke havde været godt, og at der ikke var blevet trykket ordentligt. Men i dag skal jeg ellers love for, at alt gik op i en højere enhed.

Hjorte – og mange af dem!

Tilbage i tårnet kunne jeg pludselig fornemme bevægelse bag mig. Da jeg vendte mig om, var en fuldskuffel på vej ind i skoven. Den var næsten stor nok. Men da jeg trak op på den, så jeg, at der var flere hjorte længere inde. Særligt to af dem var meget store. Desværre var de på vej væk, og da jeg havde den ene i kikkerten, havde jeg ikke ordentligt kuglefang, så dem måtte jeg lade gå. Den sidste kom på samme veksel som de øvrige, så da den var midt i skoven, kunne jeg se, at den var lige lille nok, så den lod jeg også gå.

Det var temmelig frustrerende, for jeg havde netop sat mig for, at hvis hjorten så stor ud, ville jeg skyde den, >



Da Morten Knudsen havde taget plads i sit tårn, skulle dagen vise sig at blive uforglemmelig.



En jublende lykkelig Morten Knudsen ved sit livs første dåhjort – som måske også bliver hans livs hjort. Flere gange gennem årene havde han sigtet på andre hjorte, men først ved denne var han sikker på, at hjorten var stærk nok til, at han i henhold til aftalen i konsortiet måtte skyde.

> for jeg vidste jo godt, hvor store de skulle være. Så jeg sad der i tårnet og tænkte, at det var det, og at det var chancen for denne sæson.

Nok en hjort

På samme væksel kom der en efternøler. Han var stor, men måske ikke helt stor nok? 13 cm på begge skovle er godt nok vanskeligt at afgøre på en hjort, som er på vej væk.

Men så slog han ind på samme væksel, som resten af flokken havde taget igennem den tætte granskov. Jeg vidste fra den tidligere flok, hvor der var et hul, som jeg kunne se igennem, så der ventede jeg på ham. Han kom frem til hullet og stoppede op. Jeg var stadigvæk i tvivl, men så lagde han hovedet tilbage, og så kunne jeg tydeligt se begge skovle. De var store nok. Så skød jeg!

Størrelse gør en forskel

Han gik ned. Og rejste sig igen og løb usikkert tilbage samme vej, som han var kommet fra. Jeg var ikke sikker, så jeg skød en gang mere, men det var nu ikke nødvendigt, for han faldt lige i det samme.

Hold da op! Jeg var helt forpustet af af spændingen.

Meldingen røg ud på radioen, og lykønskningerne kom den anden vej. Alle vidste, hvor længe jeg havde kæmpet for at få den, så at det var lykkedes – det var fantastisk.

Jeg gik over til ham, og det var med en krillen i maven, for hvis ikke han var stor nok, fik man hverken trofæet eller kødet og skulle stadigvæk betale en større sum. Men han var stor nok, og jagtlederen kom kort efter i sin firehjuls-trækker og besigtigede hjorten. Den blev godkendt, og jeg var en lykkelig mand.

Tiden er jo underlig sådan en dag, for alt dette var sket inden for ca. fem kvarter, som var forløbet godt og hurtigt.

Som han lå der, fik jeg fornemmelsen af, at alt endelig var gået op i en højere enhed. Når målet nås, oplever man jo ofte stor glæde – og også træthed. Faktisk var jeg klar til at stoppe jagten, for jeg skulle jo ikke nå mere.

Fortsat jagt

Men rundt omkring fortsatte jagten, og de to store hjorte, som nu var kommet frem hos mig, løb videre og over til en af de andre jægere. Carl er en nyjæger, som nærmest blev jæger, samtidigt med at han gik ind i sin tredje alder. Jeg var der, da han skød sit første dyr, og nu skød han så den ene af de store hjorte. Og den var stor. Guld var der flere, der mente. Og det undte jeg ham virkelig. Ligesom de øvrige jægere undte mig min fuldskuffel, selvom de naturligvis ikke ville have haft noget imod, at den var løbet over til dem selv ...

Afslutning

Frokosten kom og gik og eftermiddagens jagt med, uden at jeg fik chance til andet end råvildt, som kvoten i mellemtiden var blevet lukket på. Det var nu også helt ok, for jeg var mæt efter min hjort.

Vi fik den flotteste parade, vi nogensinde havde prøvet med to fuldskuffler, to spidshjorte, 10 dåer og kalve samt fire rådyr.

Mon ikke der vil blive talt meget om denne jagtdag i fremtiden? For mig blev det en forløsning for en lang og vanskelig vej til en fuldskuffel. At nå målet i min sidste sæson på denne jagt var mere, end jeg havde turdet håbe på.

Knæk og bræk derude!
morknud@gmail.com



Aldrig tidligere havde konsortiet kunne holde en parade af denne kaliber, så ikke kun for Morten Knudsen blev det til en uforglemmelig dag.



Ta' med på kombineret jagt og fotosafari i Sydafrika

Der skydes med riffel og der skydes fantastiske billeder med kameraet

Store oplevelser for alle sanser

De helt store oplevelser finder du i Matswani reservatet, som ligger midt i de smukke Waterberg bjerge. Her er du tæt på dyrene, midt i den fantastiske natur og den meget spændende kultur. Både om dagen og om natten er der spændende oplevelser for alle sanser.

Hvorfor rejse med Matswani Safaris

Matswani er dansk ejet og vi giver dig topservice og sikkerhed hele vejen igennem. Vi tilbyder afrikansk drømmejagt til skarpe priser og din ledsager/familie får en vifte af spændende safari-oplevelser i en betagende natur. Vores gæster kalder det "minder for livet".

Alle er velkomne til vores gratis safari-aftener i Vejle, Hobro, Ringsted eller Stenløse

På vores hyggelige safari-aftener giver vi solid information om alt vedrørende jagt, fotosafari, udflugter og tillægsrejser. Møderne afholdes i private jagtstuer hvor et stort udvalg af afrikanske trofæer kan studeres. Da vi altid serverer lidt godt til halsen og maven er det nødvendigt med tilmelding.

- Se datoer og steder på www.matswani.com
- Tilmelding på 40 17 73 22 eller på post@matswani.dk

www.matswani.com



9 dage i luksus på 5-stjernet Matswani Elephant Lodge



Medlem af Rejsegarantifonden reg. 1605 og Danske Jagtrejse Arrangører. Se priser, afgang, rejsebeskrivelser og alle detaljer på www.matswani.com
Matswani Safaris tlf. +45 4017 7322 / +45 7613 4042

